

Førskolestart på Fritidshjemmet

I maj starter alle børnene fra børnehaverne, der er tilmeldt børnehaveklassen her på SFH'en. Inden start har SFH afholdt en informationsaften, hvor forældrene kan få lidt at vide, om det at gå på fritidshjem.

Pædagogerne, der er tilknyttet indskolingen, er med til at give børnene en spændende og god overgang til børnehaveklasse-livet. Det er vigtigt, at jeres barn føler sig velkomne og trygge i huset. Når vi tager imod de kommende børnehavebørn, arbejder vi på at styrke børnenes sociale kompetencer og skabe gode og nye legerelationer – både på kryds og tværs af de børnehaver de kommer fra, men også på tværs af årgangene på fritidshjemmet.

Vi er funktionsopdelt og det betyder, at børn fra 0. – 2. klasse er sammen om de aktiviteter vi tilbyder. Dog er vi opdelt efter alder på etagerne, når vi modtager børnene efter endt skoledag og spiser madpakker sammen. Dvs. at de voksne, børnene møder i skolen/klassen også er den/de voksne, der modtager dem efter skolen på fritidshjemmet.

Den dag børnene starter i maj inviterer vi på morgenmad, saft og kaffe på fritidshjemmet. Forældre og børn har her mulighed for, stille og roligt, at komme ind i fritidshjemmet i hyggelige og rolige omgivelser.

Ugen der følger bruger vi på at lære hinanden at kende, børn, voksne og forældre.

Vi skal udforske stedet – fritidshjemmets hus, legeplads, skolegård og skolen.

Uge 2 starter vi op på fordybelse. Her over vi at gå i skole. Børnene bliver delt i to hold, hvor det ene hold har kreative fag og det andet leger og lærer bogstaver og tal. Dagen efter bytter holdene fag.

Efter madpakkerne er det tid til at vi bevæger os – vi har bevægelse. I bevægelse laver vi mange forskellige ting – det kan være gamle lege, boldlege, tur i skoven, gåtur i byen, massage og meget mere. Derudover skal der leges. Børnene lærer hinanden at kende gennem leg – nye venskaber dannes.

Vi lægger stor vægt på at være ude – vi bruger legepladsen, sportspladsen, multibanen, muskelen og skoven så ofte vi kan.

At starte i på fritidshjem 1. maj er en stor del af indkøringen til skolelivet. Vi har en chance for at lære børnene at kende med henblik på klassedannelse - vi samarbejder med børnehaveklasselederne om børnene og vi besøger og har byttedage med børnehaveklassen. Men først og fremmest, så giver det børnene tryghed, når de skal starte i skolen. De kender hinanden, klassen, stedet, legepladsen, pædagogerne og lærerne omkring dem.